



Henk Aarssen

HENRICUS ADRIANUS MARIA AARSEN

is op 17 september 1961 geboren in Best. Een wolk van een kind. Een Godsgeschenk voor zijn blije ouders. Hij groeide voorspoedig op tussen een 1 jaar oudere zus en een 2 jaar jongere broer. Hij was en bleef een rasechte Brabander. Alleen in Oss was zijn echte 'thuis'. Als kind keek hij vaak wat bedeesd de kat uit de boom, maar ontpopte zich later tot een gedreven kundige leider. Niet voor niks was zijn roepnaam HENK. Dat betekent niet minder dan 'heerser van het thuisland of het erf'. Miniaturauto's hadden zijn leven lang de volle aandacht evenals allerlei modellen van brandweerauto's en zo. Een levendige volière was het toonbeeld van zorg en liefde. Ajax was méér dan zijn favoriete club: gewoonweg zijn alles! Tot zijn drieënvijftigste draafde hij nog fier sportief op velden. Was zijn leven enkel hobby en zorg voor gevleugelde vrienden? Nee, natuurlijk. Hij trouwde 21 april 1989 met zijn Anita. Het gevolg was dat Christian en Stéphanie dagelijks op hun warmte, zorg en liefde rekenden. En dat kregen ze allebei in overvloed. Een coöperatie voor veevoer bleef hij als medewerker zijn leven lang trouw. Hij vond er een passie, kreeg speciale opdrachten voor verantwoordelijke projecten, werd vraagbaak en in het bijzonder werd hij lid van de bedrijfsbrandweer. Geen wonder dan ook dat hij toehapte toen de vrijwillige Osse brandweer op zijn pad kwam.

Dáár stortte hij twintig jaar lang alles wat in zijn vermogen lag in. Wat was hij trots op zijn uniform en zijn verdiende strepen daarop. Maar evengoed was hij fier en energiek in zijn uitrukkloffie en ging hij prat op hun uitrusting en wagenpark. Bij zijn afscheid, inclusief onderscheiding, werd duidelijk dat met name ook zijn mentale weerbaarheid hem tot een prima brandweerman had gemaakt. Henk laat als zichtbare en bijzondere erfenis een gedisciplineerde Osse jeugdbrandweer achter. De immer fitte en flinke kerel Henk kreeg gezondheidsklachten. Doorstond enkele gevaarlijke ooperaties en herstelde telkens. Totdat een kwaadaardige tumor zoveel schade veroorzaakte dat hij er een dwarslaesie aan overhield. Bestralingen en een bewonderenswaardige inzet bij de revalidatie brachten Henk weer aardig op de been. De hoop op verder herstel kelderde even toen bleek dat de kanker ook uitgezaaid was naar de ribben. De wil en de moed om beter te worden werd weldra toch weer opgepakt. Een lang traject werd uitgestippeld. Begonnen werd met chemokuren. Het erg besmettelijke coronavirus dat de hele wereld teistert velde helaas op 28 maart 2020 ook de verzwakte Henk. Buiten was het koud en winderig. We vangen Henk blijvend op in onze warme harten als dank voor alles wat hij als mens voor ons heeft betekend.

*Midden in 't leven, nog zoveel te geven.
Idee en plannen te over, in één keer voorbij.
Henk, voor ons was je een kei enig in je soort,
wij zetten ons leven in jouw nagedachtenis voort.*

Zo geschrokken, zo onwerkelijk is het plotselinge overlijden van mijn man en ons pap

Henk Aarssen

17 september 1961 – 28 maart 2020

echtgenoot van Anita Aarssen-Ouwens
Christian en Iris
Stéphanie en Jordi

In het kader van de huidige situatie zal er in besloten familiekring afscheid worden genomen van Henk. In plaats van bloemen stellen wij het op prijs als u een donatie wilt: geven aan de revalidatie afdeling van de St. Maartenskliniek.

Stichting Sint Maartenskliniek te Nijmegen
IBAN: NL 81ABNA0453171850

Onder vermelding van "donatie revalidatie i.v.m. overlijden H. Aarssen"

Correspondentieadres:
Bourgondiëstraat 20 – 5346 RC – Oss



U kunt de afscheiddienst online volgen via deze link:
<http://eventtube.nl/HenkAarssen>